

Nikhila maakt het jeugd niet makkelijk

door
Eric van Dusseldorp

BLOEMEN VERWELKEN, schepen vergaan, muren bezwijken, grenzen vervagen, maar één ding is niet aan verandering onderhevig: Swami Nikhilananda is en blijft junioren-trainer van de KNDB.

Zo'n vijftien jaar gelden trainde „Nikhila”, zoals hij wordt genoemd, al de aanstormende jeugd, waaronder uw redacteur. Bijna iedere top-per of subtopper in Nederland heeft wel één of meer jaren bij Nikhila in de groep gezeten, hele damgeneraties zijn door hem „grootgebracht”.

Wat mij altijd het meeste is bijgebleven van zijn trainingen, zijn de vaardigheidstesten. Twaalf vraagstukken op diagram, met daaronder bijvoorbeeld de volgende opdrachten:

- Wit wint
- Wit wint!
- Wint wit?
- Zwart wint
- Kan wit winnen?
- Is de dam goed?
- Dreigt er iets?
- Wie is aan zet waarom?

De laatste kwam misschien toch niet echt op de vaardigheidstest voor...

De volgende zes opgaven zouden alle op zo'n vaardigheidstest kunnen voorkomen. Zoals u zult zien

werd en wordt het de jeugdige belhamels niet gemakkelijk gemaakt. In dit geval geldt steeds: wit begint

en wint. Oplossingen hoeft u niet in te sturen, die komen over twee weken vanzelf in deze rubriek.



• DIAGRAM I



• DIAGRAM II



• DIAGRAM III



• DIAGRAM IV



• DIAGRAM V



• DIAGRAM VI