

19  
10  
1980

# DAMMEN

U heeft het inmiddels al lang en breed vernomen: de 24-jarige Rus Alexej Tsjitsjov is in Paramaribo de nieuwe wereldkampioen op het internationale honderdruitenbord geworden.

Een paar weken geleden tipte ik deze Tsjitsjov reeds als grote kanshebber voor de titel. Weliswaar betreft het hier een relatief vrij onbekende jonge knul, maar in een aantal toernooien had hij reeds een zeer overtuigende indruk achtergelaten. Men denke bijvoorbeeld aan het Groningse Rabenhaupttoernooi, waarin hij met een monsterscore van maar liefst 17 uit 9 beslag wist te leggen op de eerste plaats. Voor echte insiders kwam zijn WK-titel dus niet als een verrassing.

Wat ikzelf wel verrassend vond, was zijn grote voorsprong op de nummers twee: de Nederlander Ton Sijbrands en de Rus Anatoli Gantwarg. Deze twee ex-wereldkampioenen eindigden op drie punten achterstand en moeten in een onderlinge match (de tweekamp „Tonnie-Tolja”) uitmaken wie de nieuwe ster mag uitdagen.

In iedere tak van sport is het zo, dat men een wereldkampioen in een paar woorden kan typeren. Bij Wiersma denk ik aan „geniaal”, bij Gantwarg schiet me „drama en geluk” te binnen, Jannes van der Wal roept associaties met „risico” op en de vorige wereldkampioen Dybman, die gestopt schijnt te zijn met dammen, was als dammer „interessant” en „ondoorgegrondelijk”.

Hoe moeten we nu Alexej Tsjitsjov kenschetsen? Hij is een rustige speler, heeft geen enkele bezwaar tegen een ruiltje meer of minder, is een meester in het middenspel en is voornamelijk een groot liefhebber van „klassiek”. Het lijkt erop alsof hij als een computer een middenspelpositie analyseert: uit het niets blijkt hij opeens beter, zelfs gewonnen, te staan door een aaneenschakeling van zowel combinatieve als strategische fitnesses. Hij schijnt geluk te hebben met stellingen die voor honderd procent blijken te kloppen, maar in werkelijkheid is alles ver van te voren uitgerekend.

Hoe het ook zij, Tonnie danwel Tolja zullen t.z.t. een zware dobber krijgen aan deze Tsjitsjov.

Hier volgen twee fragmenten uit één partij, waarin we zien dat Tsjitsjov ook tegen de vrijwel onverslaanbare Korenewski gewoon op winst uit is.



**Zwart:** M. Korenewski  
**Wit:** A. Tsjitsjov.

Partijverloop:  
16. **31-26!**

Na ampel beraad besloot Korenewski nu tot 17-22 etc. met vereenvoudiging. Op het strategisch meer voor de hand liggende 11-16 zou verrassend gevolgd zijn: 34-29, 23x34, 39x30, 24x35, 44-39, 35x44, 27-22, 18x27, 32x21, 16x27, 28-23, 19x28, 33x2 met winnende damzet.



**Zwart:** M. Korenewski  
**Wit:** A. Tsjitsjov.

Iedere kenner ziet, dat wit goed staat, althans beter dan zwart, en daar gaat het in het dammen om.

Tsjitsjov speelde hier 37-31 en na nog eens zestien zetten werd Korenewski's verlangen werkelijkheid: een puntending.

Een goede winstkans was hier 50-44 geweest. Helemaal niet denkbeeldig was namelijk het volgende verloop: 50-44, 24-30, 38-33, 19-24, 34-29, 13-19, 29x20, 25x14, 33-29, 14-20, 39-33, 12-17 en nu 29-23!, 18x40, 28x22, 17x28, 32x45†.

**Vorige opgave:** no. 2797

**A. van Grinsven** (Hilversum)

**Zwart:** 17, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 33, 35.

**Wit:** 16, 25, 30, 37, 39, 42, 43, 44, 48.

**Oplossing:** 42-38 (33x31) 44-40 (35x33) 16-11 (17x6) 43-38 (33x42) 48x17 (22x11) 30-24 (a.l.) 25x21†.

**Bij-oplossing:** 43-38, 25-20, 37-32, 39x28, 42x11, 48x37†.

Goed opgelost door A. Knol (Blaricum), J. Boekraad (Bussum), M. Versteeg en G. J. de Bruijn (beiden Huizen), W. Th. Lensink, E. van Dijk en J. van Hengel (allen Hilversum).

Goed bij-opgelost door A. Knol en W. Th. Lensink.

Piet de Meulmeester uit Vreeland stuurde me liefst drie brieven met oplossingen, helaas nog zonder succes. Volgende keer beter!

**Nieuwe opgave:** no. 2798

**Auteur:** P. Kuiper.



**Zwart:** 13, 14, 19, 23, 28, 29, 33, 35, 39.

**Wit:** 15, 25, 32, 38, 40, 42, 44, 45, 50.

De oplossing van de nieuwe opgave kunt u weer tot enige dagen na verschijning aan mij kwijt (Uilenstede 427, 1183 AE Amstelveen).

**ERIC VAN DUSSELDORP**